

KERKBLAD CONTACT en DE WALVIS

MEI en JUNI 2024



**Protestantse Gemeente
Zeevang-Oudendijk**



en de



**Protestantse Gemeente
Koggenland**

INHOUD

pagina 3	De Hibiscus en het Roosje
pagina 4 - 6	Kerkdiensten en Algemeen Nieuws
pagina 7 - 9	Uit de pastorie: ds. H. Reedijk en diversen
pagina 10 - 32	PG Koggenland 'Contact'
pagina 10 - 12	Nieuws uit de Gemeente In Memoriam en diversen
pagina 13	Kerkdiensten in de Berkenhof en Rustenburcht
pagina 14 - 15	Diaconie
pagina 16	Pastoraatgroep
pagina 17	Uw gaven worden gevraagd voor.
pagina 18 - 19	Bloemengroeten en Verjaardagen
pagina 20 - 25	Diversen en Gemeenteleden schrijven, puzzel
pagina 26 - 29	Jeugd van Nu: verhaal en combi-puzzel
pagina 30 - 32	Colofon PG Koggenland
pagina 33 - 48	PG Zeevang-Oudendijk 'De Walvis'
pagina 34 - 37	Nieuws uit de Gemeente
pagina 38 - 39	Bloemengroeten, Verjaardagen en Jubilea
pagina 40 - 43	Diverse teksten
pagina 44 - 45	Diaconie en diverse informatie Collecterooster mei en juni
pagina 46 - 47	Colofon PG Zeevang-Oudendijk

WIJ WENSEN U VEEL LEESPLEZIER

Redactie De Walvis:

Willie Koole, Olga Landaal,
Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk

Redactie Contact: Ans Versluis-Reedijk,
Petra La Grouw-Heij en
Greet Hoffman-Weijtze, eindredactie



De Hibiscus en het Roosje

De Hibiscus bloeit met roze bloemen
een schoonheid nauwelijks te benoemen
en naast de Hibiscus in al haar pracht
staat een Roosje dat stralend lacht!

Ze proberen elkaar te overtreffen
en gaan zichzelf daarom verheffen
maar beiden zijn op zich zó mooi
met hun prachtige bloementooi!

Ze zijn apart en ook uniek
hun kleurenpracht is als muziek,
de Hibiscus als wel de Roos
zijn Gods werk dat Hij verkoos.

Ze hoeven zich niet te meten
want God zal hen laten weten
dat ze bijzonder zijn en goed
precies zoals het wezen moet!





Protestantse Gemeente Zeevang - Oudendijk

Datum	tijd	plaats	voorganger	organist
05 mei	10.00 uur	Berkhout	dhr. K.van Lenten	dhr. J.Stens
12 mei	10.00 uur	Beets Wezenzondag	dhr. J.Talma	dhr. J. Koelstra
19 mei	10.00 uur	Oosthuizen Pinksteren	ds. H. Reedijk	mw. B.Conijn
26 mei	10.00 uur	Ursem Trinitatis	mw. E.Jeunik	dhr. J.Koelstra
02 juni	10.00 uur	Ursem	ds. M.Kraak	dhr. J.Stens
09 juni	10.00 uur	Beets	dhr. P. Verschoor	dhr. J.Stens
16 juni	10.00 uur	Ursem Avondmaal	ds. H. Reedijk	mw. B.Conijn
23 juni	15.30 uur	Kwadijk	ds. H.Reedijk	dhr. J.Stens
30 juni	10.00 uur	Avenhorn	dhr. K. van Lenten	mw. D. Schuijtemaker
07 juli	10.00 uur	Oudendijk	ds. H. Reedijk en mevr. L.Wijers <i>Z o m e r B B Q</i>	dhr. J. Stens

Na de kerkdiensten nodigen we graag een ieder uit om gezamenlijk een kopje koffie of thee te blijven drinken en gezellig na te praten.
U bent van harte welkom.





**Protestantse Gemeente
Koggenland**



**Protestantse Gemeente
Zeevang-Oudendijk**

ALGEMEEN NIEUWS

Zomer BBQ / Brunch op 7 juli 2024

Op 7 juli organiseren we weer onze zomerbbq in Oudendijk. Op het veldje naast de kerk van Oudendijk wordt de bbq opgesteld en de tafels gedekt zodat wij na de dienst gezellig met elkaar kunnen genieten van het eten en een drankje.

De bakplaten zijn gereserveerd, Het vlees en stokbrood bijna besteld. De koks hebben de koksmutsen opgezocht en het gereedschap geпоetst.

Het wachten is op het aantal aanmeldingen.

U kunt zich bij ondergetekende aanmelden via mail:

info@pknzo.nl of telefonisch 0299-403894.

Als er wensen zijn mbt uw dieet geef deze dan ook door.

Wilt u dit doen voor 26 juni zodat de slager tijd heeft om alles voor te bereiden.

We hopen, net als andere jaren, op mooi weer

Willie Koole



UW KERKBLAD CONTACT- DE WALVIS PER 1 JANUARI 2025

Al geruime tijd gonst “samengaan” door de beide kerkelijke gemeenten. De planning daarvan staat nog steeds op “1 januari 2025.” Voor het zover is moet er echt heel veel geregeld worden. Iets dat niet alleen maar zo iets is van “samen in de kerk zitten.” Iedere twee maanden ontvangt u het kerkblad CONTACT- DE WALVIS. Voor de redactie is dat een uitdaging om daar per 1 januari 2025 een mooi nieuw kerkblad van te gaan maken.

We stellen we u daarom graag de vragen;

“Welke naam krijgt ons nieuwe gezamenlijke kerkblad?”

Beide gemeenten willen we betrekken bij het kiezen daarvan.

Op volgorde van belangrijkheid: - Originaliteit, - Symboliek, Uitspraak, lengte, -Taal - voorkeur Nederlands.

De tweede vraag van de redactie is: Hoe ervaart u de uitstraling van het kerkblad?

- * Vindt u een kerkblad als mededelingenblad voldoende, zonder verhalen, puzzel en andere teksten of
- * juist wel de verhalen, teksten en de puzzel behouden in het blad?

Stuur uw suggesties voor 15 juni in naar de redactie van het kerkblad. e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl of lever het op papier in als u in de kerk bent. Als redactie en Kerkenraad zoeken wij de meest geschikte namen uit die wij gaan vermelden in het kerkblad van juli - augustus. Daarna laten we U als gemeenteleden kiezen en is het de meeste stemmen gelden. **KIES MEE VOOR EEN NIEUWE NAAM EN DE INVULLING VAN UW KERKBLAD.**

*Namens de redactie
Greet Hoffman-Weijtze*



UIT DE PASTORIE

NOOIT MEER OORLOG

Sinds eeuwen wordt geroepen 'nooit meer oorlog. Nooit meer genocide. Nooit meer discriminatie'. Als wij dit horen, zijn wij het roerend met elkaar eens. Dát nooit meer. En dit weten we maar al te goed, achteraf. Maar dan is het kwaad al geschied. Niet minder belangrijk dan het verleden, is het heden. Om alert te zijn op ongewenste herhaling.

Juist in tijden van onzekerheid, dringt onze eigen werkelijkheid zich sterker aan ons op. Er moet worden gewerkt en gegeten. Er is zorg om de eigen toekomst. Ons eigen gezins- en familieleven wordt belangrijker. De samenleving gaat naar de achtergrond. We raken meer gericht op onszelf en minder op de anderen om ons heen. Radicalisering ligt op de loer.

Hoe kunnen de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsdag op 5 mei bijdragen om in onze eigen leefwereld de vrede te bewaren en de democratie te bewaken? Het begint met goed te luisteren. Als niemand meer luistert naar niemand, vallen er doden in plaats van woorden.

En verzet begint niet met grote woorden maar met kleine daden.

Voor hun verzetswerk ontvingen Johanna Kuiper en haar man dominee Klaas Abe Schipper de onderscheiding 'Rechtvaardige onder de Volkeren'. Tijdens de 2e wereldoorlog woonden zij in de pastorie naast het kerkje in Etersheim. Johanna was de spil in een netwerk van onderduikadressen in haar woonomgeving. Zij hielp talloze Joden aan een schuilplaats.

In onze eigen leefomgeving kunnen de dodenherdenking op 4 mei en de bevrijdingsdag op 5 mei ons helpen om ons tegengeluid te laten horen waar eerbied en respect worden geschonden. Stil staan bij wat gebeurde, is een kans om wegen te vinden, gebaren en woorden, die ons helpen om ons met elkaar verbonden te voelen.

Hans Reedijk



PINKSTEREN

Op de allereerste Pinksterdag waren de achtergebleven vrienden van de verdwenen Jezus bijeen. Plotsklaps was er een geluid als van een grote windvlaag en waren er vlammen boven hun hoofden. Wind en vuur zijn Bijbelse beelden voor het komen van God. Gods geest brak in hen door. Een massa mensen, afkomstig uit allerlei windstreken, kwam er op af. Ongeveer drieduizend mensen sloten zich bij hen aan.

Na Pinksteren is de liturgische kleur nog één keer wit op zondag Trinitatis en is de drie-eenheid compleet: Vader, Zoon en Heilige Geest. De opstanding van Pasen loopt uit in de opstanding van mensen verenigd door de Geest van God. Met Pinksteren wordt er een nieuwe weg ingeslagen en staat alles in het teken van de Heilige Geest, de voortdurend voortstuwende kracht in mensen die willen leven als opgestane mensen.

Aan deze Pinksterviering wordt meegewerkt door de cantorij Zeevang-Koggenland met begeleiding van Ria Zomer en Bets Conijn op het orgel. We hopen op een fijne pinksterviering in de Grote Kerk van Oosthuizen op zondag 19 mei, aanvang 10.00 uur.



DE GLOED VAN PINKSTEREN

**VANUIT DE STILTE
BREEKT HET LICHT,
EEN BRIES WAAIT
UIT HET NIETS,
OPENT DE ZIEL,
BEZIELT DE TONG,
VERNIEUWT HET PAASGEMOED,
BEROERT HET HART,**

Zondagmiddag 23 juni in het kerkje van Kwadijk



RUST IN JE HART

Hoe bewaar je, te midden van de onrust in de wereld om je heen, de rust in je eigen hart? Aan de hand van liederen en teksten, muziek en stilte, proberen we om de rust in ons hart te voelen.

Een klein uur van rust tussen de week die voorbij is en de week die komt. We sluiten af met een gezamenlijke oefening mindfulness. Aansluitend is er koffie en thee en de gelegenheid voor ontmoeting.

Dit samenzijn wordt gehouden op:

Zondagmiddag 23 juni in het schattige kerkje van Kwadijk

Aanvang 15.30 uur.

Jan Stens op orgel en Hans Reedijk, predikant Zeevang-Oudendijk en Koggenland.

**NIEUWS VANUIT DE GEMEENTE****IN HERINNERING HANNIE OFFRINGA-KUIPER**

In het kerkje van Ursem heeft op 21 maart 2024 de dankdienst voor het leven van Hannie Offringa plaatsgevonden. Hannie was weduwe van Oepke Offringa. Met muziek, stilte en liederen, met woorden van haar zonen Jelte en Kees en een gedicht van Tineke, en met de paaskaars aangestoken door haar kleindochters Lisse en Meia hebben we haar herdacht.

Zelf ontmoette ik Hannie toen ik predikant in het Koggenlandse werd. Zij had een vrijwilligersfunctie als preekregelaar. Zij vroeg de predikanten op de zondagen waarop haar eigen dominee op vakantie was of elders een preekbeurt had. Voor dat vrijwilligerswerk werd Hannie enkele jaren geleden in de bloemetjes gezet. Daarnaast was zij meelevend kerklid.

Hannie onderhield al haar contacten met zorg. Ze informeerde. Ze leefde mee. Ze was niet van het uiterlijk vertoon maar vroeg door. Zij luisterde zonder oordeel. Ze was betrokken op anderen. Niet alleen in privécontacten maar ook in haar arbeidzame leven van lerares tot directeur betrokken op de leerlingen van haar scholen. Hannie hield veel van bloemen.

Uit de bijbel werd 1 Korintiërs 13 gelezen, over de liefde. Dat zegt ook iets over wie Hannie is geweest. Is er iets wezenlijker dan elkaar te behoeden en weg te roepen uit de duisternis? Velen van ons hebben dit met Pasen gevierd. Nu doen wij dit met warme gedachten aan Hannie. Moge haar gedachtenis, tot zegen zijn. De herinneringen, tot een troost.

Ds. Hans Reedijk



OVERLEDEN IN ONZE GEMEENTE

14 maart is mw. J.J.- Hannie- Offringa -Kuiper overleden in de leeftijd van 80 jaar. Donderdag 21 maart is in een overvolle kerk van Ursem de afscheidsdienst voor Hannie geweest.

Na de Paasdagen ontvingen we het overlijdensbericht van Mevr. N.T.Knol - Kalverboer. Zij is overleden op donderdag 21 maart in de leeftijd van 76 jaar.

Wij wensen u, allen als nabestaanden, familie en allen die om hen heen waren veel sterkte toe om dit verlies een goede plek te kunnen geven. Dat er veel mooie herinneringen mogen zijn om over hen te blijven praten met elkaar zodat zij niet vergeten zullen worden.



VOORBIJ

Voorbij, niets meer te zeggen.
Voorbij is niet het juiste woord.
Voorbij is over - afgelopen.
Voorbij gaat een leven echter nooit.
Voorbij gaat geen verdriet en geen herinnering.

Voorbij onze grenzenloze gedachten,
is het wonder dat wij niet verwachten.
Voorbij de einder van de horizon
gaat leven verder dat hier begon.

Namens het pastoraat, Greet Hoffman-Weijtze

DE ACTIE KERKBALANS

In deze editie van het kerkblad Contact kunnen we u het resultaat van de kerkbalans actie per 18 april 2024 meedelen. Toegezegd is een bedrag van € 13.794,00 Er is reeds ontvangen € 11.302,00.

50 jaar
Actie  **Kerkerkbalans**

**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Hartelijk dank voor uw bijdrage. We houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet, Jacqueline Bajema



WEBSITE NIEUWS

De website kunt u bereiken onder de link:

<https://koggenland.protestantsekerk.net/home>.

of via Google: Protestantse Gemeente Koggenland.



Foto's van de Paasdienst in de Berkhouterkerk kunt u bekijken in het fotoalbum op de website.



Als het anders gaat zoals je gehoopt had, in je financiën, in je relatie, en zelfs een dagelijkse maaltijd verzorgen geeft een probleem aan, schroom dan niet.

Neem contact op met

De Stichting Hulpverlening vanuit de Westfriese Kerken, die is er voor iedereen. Zij biedt gratis hulp en begeleiding aan mensen in moeilijke crisis-situaties. Samen met u zoeken we naar een weg om verder te gaan.

HWK Hulpverlening p/a Dampten 16,
1624 NR Hoorn telefoon 0229-27 16 84
e-mail: hwkhulpverlening@live.nl



KERKDIENTEN IN DE BERKENHOF

Woensdag 15 mei is er een **kerkdienst** om **15.30 uur** met pastor Bert Glorie

Woensdag 19 juni is er een **kerkdienst** om **15.30 uur** met dhr. Kees van Lenten

U bent van harte welkom in de grote zaal.
Met een vriendelijke groet en graag tot ziens.



KERKDIENTEN IN DE RUSTENBURCHT

Donderdag 23 mei is er een **kerkdienst** om **15.30 uur** met pastor Bert Glorie

Donderdag 20 juni is er een **dienst** om **15.30 uur** met dhr. Kees van Lenten

U bent van harte welkom.
Met een vriendelijke groet en graag tot ziens.



Broodkruimels

Je kan erover klagen dat rozen doornen hebben,
maar je kan je ook verheugen in het feit dat doornen rozen hebben.
Tom Wilson

Wie de zon tegemoet treedt,
Heeft de schaduw achter zich.
NN.



VAKANTIES MET AANDACHT 2024

Voor vakanties voor senioren en mensen met een zorgvraag kunt u terecht bij het vakantiebureau bijzondere vakanties.

Een team van bevoegen vrijwilligers helpt u met de zorg die u nodig heeft, net zoals u dat thuis gewend bent. En zij bieden u een luisterend oor.

Voor wie?

- *Senioren zonder of met lichte zorg
- *Senioren met intensieve zorg
- *Mantelzorgers en hun thuiswonende partner met dementie
- *Mensen met een meervoudige of lichtverstandelijke beperking
- *Mensen met een visuele beperking
- *Mensen van 25-50 jaar met een intensieve lichamelijke zorgvraag
- *Mensen met de ziekte van Huntington - via de verg. van Huntington-
- *Gezinnen met een ernstig ziek kind- via Happy Holiday-

De vakantieaccomodaties in Nederland zijn:

Hotel Nieuw Hydepark in Doorn

Hotel Dennenheuvel in Ermelo

Hotel IJsselviert in Wezep

Vakantieschip Prins Willem Alexander of

RCN groepsaccomodatie of een bungalow.

Mocht u er heel graag een weekje uit zijn maar de financiën laten dat niet toe, schroom niet en neem contact op met iemand van de pastoraatgroep. Wij helpen u graag op weg naar een weekje weg zijn. Even weg uit de eigen omgeving is van onschatbare waarde.

Onze telefoonnummers leest u op pagina 30 voor PGKoggenland en pagina 46 en 47 voor PGZeevang-Oudendijk.

Bekijk alle zorgvakanties online of vraag een vakantiegids aan op:

info@hetvakantiebureau.nl.

of voor meer informatie tel.0343-74 58 90 Leusden



NIEUWS VAN DE DIACONIE

Hieronder leest u de opbrengst van de collecten in de maanden februari en maart 2024.

- 04 februari Avenhorn € 51,25
Beter bestand tegen klimaatverandering
- 18 februari Berkhout € 103,20 Omzien naar gevangenen
- 03 maart Berkhout € 66,90
Predikanten opleiden voor het midden Oosten
- 17 maart Ursem € 75,20
Leerzame strip verhalen voor kinderen in Rwanda
- 31 maart Berkhout € 112,85
Kansarme jongeren opleiden voor de horeca.

Hartelijk dank voor uw bijdrage



SAMEN KAN ER HEEL VEEL

*Met een vriendelijke groet namens Diaconie,
Ria Zomer voorzitter
Gert v.d. Roest penningmeester
Jan Huisman lid*



PASTORAATGROEP

Met de zomermaanden voor ons blijft de Pastoraatgroep paraat. Mocht u behoefte hebben aan een praatje aan de telefoon om de stilte of de eenzaamheid te doorbreken of vindt u het fijner dat er iemand bij u thuis komt voor een praatje, neemt u dan contact op met Joke, Hermien, Ineke of Greet van de pastoraatgroep. Ook wanneer u mensen kent die extra aandacht kunnen gebruiken, laat het ons weten. Als pastoraatgroep weten we veel maar uiteraard ook niet alles. Onze telefoonnummers leest u op pagina 30.



Het grootste geschenk dat je iemand kunt geven is,
oprechte aandacht.
Dr. Richard Moss

NIEUW INGEKOMENEN

Welkom bij ons...

Als nieuw ingekomene in onze kerkelijke gemeente heeft u onlangs ons kerkblad met een welkomstbrief ontvangen. Deze is persoonlijk afgegeven of bij uw afwezigheid in de bus gedaan.

Wij vragen u vriendelijk om op de brief te reageren. Dit inzake uw betrokkenheid bij de kerk en de bezorging van het kerkblad.

We hopen dat u zich gauw thuis voelt in de nieuwe gemeente.

*Joke Admiraal-Haksteen,
Hermien Weissenbach-Tuls
Ineke Weinreich-Verkaik en
Greet Hoffman-Weijtze*



UW GAVEN VOOR DE DIACONIE WORDEN GEVRAAGD VOOR



Zondag 5 mei: De gevolgen van de oorlog in Oekraïne gooien het leven en de toekomst van veel mensen volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen, Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen, zoals in de frontlinie van Kharkiv, een veilige plek, delen voedsel en medicijnen uit aan iedereen die het nodig heeft en bieden hulp bij traumaverwerking.

Zondag 26 mei: Kaarslicht voor het Stiltecentrum in het Dijklander ziekenhuis in Hoorn. Vanuit onze gemeente brengen we warmte voor hen die beterschap en steun nodig hebben. Overdag is deze stillteruimte ook te bezoeken voor een ieder die in het ziekenhuis is voor een afspraak of onderzoek. Loop eens binnen in deze mooie bijzondere ruimte op de begane grond.

Zondag 2 juni: Het vakantiebureau biedt heerlijke vakanties aan met zorg en aandacht. Bevlogen vrijwilligers geven de zorg die men nodig heeft, net zoals thuis en bieden een luisterend oor. Samen er op uit trekken, een spelletje doen, muziek luisteren en genieten op het terras. Zie ook pagina 14 in dit kerkblad.

Zondag 16 juni: Stichting Warm Thuis Grosthuisen. Een plek waar mensen met dementie een woonplek vinden of dagbesteding. Een plek waar men zich veilig voelt met niet al te veel afleidende prikkels. Iedereen mag meehelpen op zijn eigen wijze.

Zondag 30 juni: Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië. Hier staan zieken en ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

BLOEMENGROETEN

De bloemengroeten vanuit de kerk gaan naar mensen die ziek zijn, een steuntje in de rug nodig hebben of als felicitatie.

Een bloemengroet is een stukje van medeleven en verbondenheid.

Maar we horen of weten niet alles, of horen soms iets achteraf. U kunt altijd contact met ons opnemen zodat wij vanuit de kerk van ons kunnen laten horen. Bij deze dank u wel.

Waarmee kunt u als lezer ons ook helpen?

Wanneer u niet genoemd wilt worden in het kerkblad bij bloemengroeten, verjaardagen of jubilea, meldt u dit dan op tijd aan Greet Hoffman-Weijtze of ds. Hans Reedijk.

De uiterste inleverdatums voor kopij leest u altijd na de colofon aan het eind van het CONTACTgedeelte.

3 maart	De Heer R.Meerveld
5 maart	Mevr. M. Klok en de heer C. Pluim
	Mevr. A. Veldhuisen- Buijs
8 maart	Mevr. H. Offringa- Kuiper
17 maart	Mevr. P. Snoeyer { fluitiste}
31 maart	Mevr. R. van Dolder
3 april	Mevr. Smid- van Soest
7 april	De heer P. Nell



JUBILEA



van Harte
Gefeliciteerd

13 juni zijn 61 jaar getrouwd

De heer en mevrouw J.C. Huisman -Helmig
Gouwkamp 14 , 1647BP Berkhout



HARTELIJKE GELUKWENSEN VOOR DE JARIGEN 70+

- 05 mei Mevr. J.E. van der Horst -Todd, Slagterslaan 2 A 29,
1647 CA in Berkhout
- 07 mei Mevr. J. Hilberts -Timmer, T.van der Meerstraat 11A,
1634 EE in Scharwoude
- 07 mei Mevr. B. Boon - Klein, Slagterslaan 21,1647CA in Berkhout
- 11 mei Dhr. H.C. Voorsluys, Het Veer 105,1633HC in Avenhorn
- 15 mei Dhr. N.C.E. Bruynsteen Bonkelaar 16, 1633 GR in Ursem
- 29 mei Mevr. C.P. John -Tromp, T.van der Meerstraat 17,
1634 EE in Scharwoude
- 31 mei Mevr. B. van Doornum - de Baat, Reigerlaan 45,
1645 TB in Ursem



“Tel niet de kaarsen...zie het licht dat ze geven.
Tel niet de jaren, maar het leven dat je leeft.”

- 13 juni Mevr. P. Booi -Bosselaar, Kerkebuurt 177,
1647 ME in Berkhout
- 14 juni Dhr. G. Kater, Kerkebuurt 210, 1647 MH in Berkhout
- 14 juni Mevr. A.G. Huisman -Helmig, Gouwkamp 14,
1647 BP in Berkhout
- 16 juni Dhr. F.A. Bogaart, Kerkebuurt 206, 1647 MH in Berkhout
- 17 juni Dhr. H.E.C. Versluis, Zuidertuin 5, 1645 WE in Ursem
- 27 juni Dhr.V.P.J.A. Wijtenburg, Gouwkamp 16, 1647BP Berkhout
- 27 juni Mw. C.G. Schouten -Blank, Drecht 32, 1633 HX in Avenhorn

FEESTDAGEN

Nederland is één van de landen met de minste feestdagen, maar de feestdagen die we hebben zijn vooral christelijk. Ze staan al eeuwenlang in onze agenda's. Ondertussen zijn steeds minder mensen gelovig: 60% van de Nederlanders rekent zich volgens het centraal bureau voor statistiek niet tot een religie of een levens-beschouwelijke groepering.

Ook ziet onze wereld er anno 2024 heel anders uit dan zo'n honderd jaar geleden. Vraag op straat aan mensen wat we vieren met Pinksteren en je krijgt waarschijnlijk niet veel goede antwoorden, terwijl steeds meer mensen wél weten wat een feest als Keti Koti inhoudt. Daarnaast zijn er veel mensen met andere geloven bij gekomen in ons land.

En toch is onze huidige feestdagenkalender nagenoeg gelijk aan die van 1924. Pinksteren staat er nog steeds op en er is zelfs geen enkel feest bijgekomen. De enige verandering in honderd jaar tijd? We vierden toen nog Koninginnedag op 31 augustus, de geboortedag van Wilhelmina, in plaats van Koningsdag.

In vergelijking met andere landen in West-Europa komen we er in Nederland bekaaid vanaf. Dat blijkt uit diverse onderzoeken Het verschil met bijvoorbeeld Frankrijk is enorm. Daar hebben ze niet 8 zoals wij, maar 15 feestdagen.

Zo kent Duitsland 10 feestdagen. In Engeland is het gewoon dat als een feestdag in het weekend valt, de vrije dag wordt gecompenseerd op de maandag na het weekend.

Speciale data in de maanden mei en juni

04 mei Herdenking aan 1940-1945

05 mei Bevrijdingsdag

09 mei Hemelvaartsdag

11 t/m 14 mei IJsheiligen

12 mei Moederdag

19 mei 1^e Pinksterdag

20 mei 2^e Pinksterdag

16 juni Vaderdag



Hemelvaart gebed

Eeuwige, Schepper van hemel en aarde,
U woont daarboven en wij hier beneden.
Dat is een heel verschil.
Hier beneden lijkt het vaak alsof U er niet bent.

Maar de dag van Hemelvaart herinnert ons eraan
dat er een verbinding is tussen de hemel en de aarde.
Die verbinding is gelegd door Jezus Christus.
Hij kwam naar beneden en Hij is weer teruggekeerd naar boven.

Hij is nu bij U en dankzij Hem kunnen wij bij U komen.
Geef, God, dat wij daar warm van worden en blij van hart
en zegen alle mensen die aan onze zorg zijn toevertrouwd,
zodat we merken dat Jezus bij ons is.

Help ons om de band tussen hemel en aarde te mogen voelen
en voelbaar maken voor anderen
en hoor ons gebed om Jezus' wil.
Amen.



GEMEENTELEDEN SCHRIJVEN



Luilak, de zaterdag voor Pinksteren

Het woord luilak wordt in een drietal betekenissen gebruikt voor: een lui persoon, een langslaper en in het algemeen als wel in het bijzonder het gezinslid dat op de zaterdag vóór Pinksteren het laatst opstaat. Volgens een gewoonte in Noord-Holland moe(s)t deze persoon op 'luilakbollen' (warme broodjes met stroop) trakteren.

Wellicht bent u er vroeger ook wel extra vroeg voor opgestaan. Op de fiets met daarachter lege opgespaarde conservenblikken aan een touw of een toeter en al fietsbellend in alle vroegte door het dorp, lawaai makend en zingend: “Luilak, beddenzak, staat om negen uur pas op. Negen uur of half tien, is de luilak pas gezien.” Ik fietste op die manier op tienjarige leeftijd 's morgen vroeg door een nog slapend Amstelveen. Bijna geen auto of fietser zo vroeg te zien en ook geen politie op straat om die tijd. Het is voor mij één keer geweest en daar is het bij gebleven. Maar als een bijzondere en unieke ervaring- zo'n bijna “alleen op de wereld gevoel”- zal het altijd in mijn herinnering blijven. Maar wat heeft dat luilakken nu met Pinksteren te maken?

Al struinend op internet kwam ik onderstaande uitleg tegen. In de negentiende eeuw is een discussie gevoerd tussen Christenen en Joden over de herkomst van Luilak. Christelijke geleerden stelden dat het temaken had met het Joodse Leilachfeest, het feest der eerstelingen, aan de vooravond waarvan offers aan Jahweh worden gebracht.

Joodse geleerden daarentegen beweerden dat de Christelijke erediensdienst rond Pinksteren, waarbij de luidruchtige uitstorting van de Heilige Geest wordt gevierd, de bron moest zijn. Kortom, men gaf elkaar de schuld. Niemand wilde verantwoordelijkheid nemen voor de wandaden die tijdens Luilak werden gepleegd.

'Het luilakken' maakte deel uit van vier dagen feest, waartoe ook de Eerste en Tweede Pinksterdag behoren. In de 16e en 17e eeuw begon het 'luilakken' al op de vrijdag voor Pinksteren. In West-Friesland was er oorspronkelijk ook een Derde Pinksterdag. Drie Pinksterdagen waarop niet gewerkt hoefde te worden, noodzaakte een vroeg opstaan op de dag ervoor, inzake alle voorbereidingen voor Pinksteren. Luilak is dus niet christelijk gebonden, ondanks het feit

dat het samenvalt met Pinksteren. Dit las ik weer verder toen ik aan het googelen was inzake de samenhang van luilak en Pinksteren. En dan volgt na luilak toch die bijzondere Eerste Pinksterdag. De uitstorting van de Heilige Geest en gaan we allemaal, voor zover dat mogelijk is en er nog binding met de kek is, naar de kerk, 50 dagen na Pasen.

Nog eens zei Jezus: 'Vrede zij met jullie! Zoals de Vader Mij heeft gezonden, zo zend Ik jullie uit.'

Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'ontvang de Heilige Geest.

Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.'

Johannes 20-21-23

Greet Hoffman-Weijtze

Uw kracht

Heer, ik wil U vragen:
als U mij voorbij ziet gaan
deze dag of morgen
raakt U mij dan even aan
U hoeft niets te zeggen
want alleen dat stil gebaar
zal in mij bewerken
dat ik weer Uw kracht ervaar

Frits Deubel



Pinkstergedachte

Pinksteren is openstaan
voor een kracht
die je boven jezelf uittilt.
Is warm lopen
voor iets wat hoop geeft
en uitzicht biedt.
Is geloven dat
heel gewone mensen
iets buitengewoons
tot stand kunnen brengen
als ze zich laten
inspireren door woorden
van liefde en kracht.

Pinksteren is diep ademhalen
en alles wat in je is
openzetten voor een droom
die lucht geeft.
Is je vleugels uitslaan
en je mee laten nemen
door die windvlaag van Boven
die als een frisse bries
over de aarde waait.
Is de kracht van God
in elkaar herkennen
en in zijn Geest
met elkaar verdergaan.

Greet Brokerhof-Van der Waal

WOORDZOEKER DOORSTREPPUZZEL PINKSTEREN



AANBRAK
 ALLEMAAL
 ANDEREN
 BEGONNEN
 BIJEN
 BUITEN
 DADEN
 EIGEN
 GALILEEERS
 GEEST
 GELUID
 GEWELDIGE
 GODS
 GROTE
 HEILIGE
 HELE
 HEMEL
 HUIS
 IEDER
 JERUZALEM
 JODEN
 MANNEN
 MENIGTE

ONDER
 PINKSTERDAG
 PLOTSELING
 SAMEN
 SPOTTEND
 SPREKEN
 TAAL
 TEVEEL
 TONGEN
 VERBAASD
 VERDEELDEN
 VERTOONDEN
 VERVULD
 VERWONDERING
 VOLKEN
 VROME
 VULDE
 VUUR
 WERDEN
 WINDVLAAG
 WOONACHTIG
 ZICHZELF
 ZOETE



JEUGD VAN NU

Er was eens een koning



Er was eens een koning, die had in zijn lange leven al ongeveer alles gehoord, gezien en ervaren. Alleen God had hij nog nooit gezien. Daarom zei hij zomaar op een dag tot een paar hovelingen : Zorg dat ik God te zien krijg. Ik geef jullie drie dagen. Blijken jullie dan de opdracht niet te hebben uitgevoerd, dan is het wel duidelijk dat jullie waardeloos zijn; en dan is het afgelopen met jullie!”

De hovelingen wisten zich geen raad. Ook na drie dagen niet. Gelukkig kwam een herder die van deze opdracht had gehoord bij het paleis op de derde dag. Hij vroeg de koning te spreken en bood aan een antwoord te geven op de vraag van de koning. Maar dan moest de koning wel bereid zijn om mee naar buiten te gaan, in de Koninklijke tuinen waar de zon prachtig scheen. De koning en de herder gingen naar buiten. De herder zei: “Begin maar eens met naar de zon te kijken.” De koning zei: ‘Ja, en ik mijn ogen verbranden zeker!’ Toen zei de herder: ‘Naar de zon kunnen kijken is nog maar het begin van God kunnen zien.’

De koning was even stil en zei toen” God krijg ik dus niet te zien. Jammer.

Maar wat was er vóordat God er was? Dat heb ik me vaak afgevraagd.”

De herder dacht even na en zei toen:”Begin maar eens te tellen met ronde getallen.” De koning begon:” 1, 2, 3, 4,...”

“Nee,”zei de herder. “U moet nog vóór de 1 beginnen.” “Ja maar” zei de koning, “het begint toch met 1?” “Zo is het ook met God”, zei de herder.

De koning was een poos stil. Toen kwam er een nieuwe vraag. “Wat doet God dan? Vertel me dat eens.”

De herder moest een tijdlang nadenken. Toen keek hij de koning aan en zei: “U moet niet boos worden. Wat ik u nu vraag is erg ongebruikelijk. We moeten ons beiden uitkleden en dan elkaars kleren aantrekken. Dan pas kan ik een goed antwoord geven.”De koning vond het meteen goed. Ze gingen naar een kamer, ergens in het

paleis, verkleedden zich en daarna gingen ze samen naar de troonzaal. Daar wachtten in spanning nog altijd de hovelingen.

De man in de koningskleren ging op de troon zitten en de andere, - in herderskleren,- bleef voor de troon staan, wachtend.

Wat zou het antwoord zijn op de laatste vraag?

De man op de troon zei :”Wat doet God, de zwakken zet hij op de troon, de machtigen moeten het met minder doen.”

Toen bleef het lang stil, tot hij, die eigenlijk koning was, zei:”Ik begin het te begrijpen.”

Uit: De Overzeeër, Kinderbrief Kerk Overzee.



VRUCHTEN IN DE BIJBEL

Het land, in deze Bijbeltekst, wordt gekenmerkt als een vruchtbaar land. Zeven ‘vruchten’ worden hier genoemd. Zoals je leest horen daar ook tarwe en gerst bij. Zoveel variatie als wij tegenwoordig hebben en kunnen kopen in de winkels was er toen niet.

*‘een land van tarwe en gerst, van wijnstokken,
vijgenbomen en granaatappelbomen,
een land van olijven en honing’
-Deuteronomium 8 vers 8’.*

Van de dadelpalm komen smakelijke en voedzame vruchten, die evenals de vijg, gedroogd kunnen worden. Omdat hij recht omhoog groeit – “recht door zee’ – en goede vruchten geeft wordt het een beeld van de rechtvaardige.



De olijfboom kan goed overleven onder barre omstandigheden; er zijn bomen die minstens 1000 jaar oud zijn. De olijfboom geeft pas na ongeveer 4 jaar vruchten die eerst groen zijn en later inkleuren tot bijna zwart.



Toen de twaalf verspieders terugkwamen uit het land Kanaän, namen ze naast druiventrossen ook granaatappels en vijgen mee, zo lezen we in Numeri 13:23.



September/oktober is de tijd van druiven.
Druiven komen in de bijbel voor:
'Gij zijt de ranken die goede vruchten draagt'
Tijdens het laatste avondmaal heeft Jezus Christus zijn vrede na gelaten.
'De vrede van de hemel zij met jou'

Amandelbomen komen algemeen voor in de landen van rond de Middellandse Zee. Het zijn de eerste bomen die bloeien na de winter. In de Bijbel is de amandel een beeld van bevestiging en uitverkiezing. Lees Numeri 17 vers 23,



W

Van de Bijbel naar de hedendaagse vruchten.

In de onderstaande lijst lees je 12 vruchten en 12 woorden.

Combineer een fruitnaam met één van de woorden zodat er een nieuw woord ontstaat.

Een gezellig klusje voor een tussendoor momentje.

Veel plezier.

Kies uit: BED – BONBON – FLAUWTE – KETCHUP – KIST –
MAKROON – PALM – REPUBLIEK – SUIKER – TABAK – VUUR –
ZUUR –

- 1 AARDBEIEN
- 2 BANANEN.....
- 3 SINAASAPPELS
- 4 APPEL.....
- 5 TOMATEN
- 6 CITROEN.....
- 7 DRUIVEN.....
- 8 PRUIM.....
- 9 KERSEN.....
- 10 DADEL.....
- 11 KOKOS.....
- 12 PEREN.....





Predikant

Voor een gesprek van mens tot mens, pastorale aandacht rondom overlijden en uitvaart, of huwelijk, doop of belijdenis, kunt u zelf contact opnemen met de predikant.

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scribe die in geval van afwezigheid van de predikant vervanging kan inschakelen.

ds. J. J. (Hans) Reedijk **0299 - 78 04 82**

Scribe

mw. mr. A.R. (Rosalien) van Dolder **06-47 26 49 66**
Noorddijkerweg 15, 1645 VB Ursem
e-mail: scribe@pg-koggenland.nl

Ad Interim-voorzitter van de kerkenraad

dhr. P.C.(Piet) Nell **06-51 81 07 12**
e-mail: Piet@4nell.nl

Ouderlingen

URSEM:

mw. J.F.M. (Joke) Admiraal-Haksteen **072-50 21 360**
Noorddijkerweg 86, e-mail: waadmiraal@hetnet.nl

SPIERDIJK:

mw. G.J. (Greet) Hoffman-Weijtze **0229-56 15 91**
Dr. Bloemstraat 58 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

BERKHOUT:

mw. H. (Hermien) Weissenbach-Tuls **0229-55 19 81**
Berkenweide 20 e-mail: hermien.tuls@quicknet.nl

AVENHORN:

mw. C. (Ineke) Weinreich- Verkaik **0229-70 23 62**
Westeinde 293,1647 MP Berkhout e-mail: c.weinreich@quicknet.nl

Ledenadministratie

ledenadministratie@pg-koggenland.nl

06-17 05 67 45

Diaconie

dhr. G.J. (Gert) van der Roest, *secretaris*
Kantbeugel 9, De Goorn
e-mail: adaengert@gmail.com

0229-50 52 39

mw. M.C.J. (Ria) Zomer- van Klaveren
Rietsikkel 22, De Goorn
e-mail: riazomer-vanklaveren@hotmail.com

0229- 54 08 23

06-40 28 96 31

dhr. J.C. (Jan) Huisman
Gouwkamp 14, Berkhout
e-mail: janenannekehuisman@gmail.com

0229-55 34 32

College van Kerkrentmeesters

Dhr. D.de Kiewit
Berkhout
e-mail: info@pg-koggenland.nl

Bankrekeningnummers van de Prot. Gemeente Koggenland zijn:

Diaconie Protestantse Gemeente Koggenland:

NL21 RABO 0307 6329 46

Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Koggenland:

NL22RABO0373747934

CONTACT is het kerkblad van: **P.G. Koggenland**

Bankrekeningnummer NL22RABO0373747934 ten name van
Kerkblad Contact, te Ursem. **Giften zijn welkom! Hartelijk dank.**

Door uw bijdrage kan de redactie een mooi kerkblad maken.

U kunt CONTACT ook digitaal ontvangen.

Daarvoor kunt u zich aanmelden op: info@pg-koggenland.nl

C O N T A C T ' KOPIJ
voor JULI en AUGUSTUS 2024
graag vóór 15 juni a.s.
inleveren bij het redactieteam:

Ans Versluis-Reedijk, Zuidertuin 5, 1645 WE Ursem
telefoon: 072- 502 16 68 e-mail: henkenansversluis@quicknet.nl

Petra La Grouw-Heij,

Telefoon: 06-81 83 05 88 e-mail: petraheij@outlook.com

Greet Hoffman-Weijtze, dr. Bloemstraat 58, 1641 LR Spierdijk

Telefoon: 0229- 56 15 91 e-mail: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

Wilt u reageren op teksten?

In de colofons leest u veelal de telefoonnummers en e-mail van de schrijver. Anders graag naar: greethoffman-weijtze@ziggo.nl

Houd ons op de hoogte

Wanneer er wijzigingen zijn in uw persoonsgegevens door huwelijk, gezinsuitbreiding, overlijden of verhuizen, kunt u dit doorgeven aan; ledenadministratie@pg-koggenland.nl of tel: 06-17 05 67 45 of greethoffman-weijtze@ziggo.nl of tel: 0229-56 15 91

WOORDEN COMBI. Oplossingen pag. 29:

aardbeienbed – bananenrepubliek – sinaasappelkist – appelflauwte –
tomatenketchup - citroenzuur – druivensuiker – pruimtabak –
kersenbonbon – dadelpalm – kokosmakroon – perenvuur -

“Kerk Zijn “ doen we met elkaar.

Blijf actief betrokken bij uw kerk en laat van u horen.



KERKBLAD DE WALVIS

MEI- JUNI 2024



Protestantse Gemeente
Zeevang-Oudendijk
www.pknzo.nl



ZEEVANG-LOUDENDIJK

NIEUWS UIT DE GEMEENTE



Voor het komende kerkblad is het thema

Blijmoedigheid

Schrijft u mee in uw kerkblad?
De redactie nodigt iedereen uit om een bijdrage te leveren

Kopij inleveren kan tot en met 9 juni 2024

bij Nelleke Stroo-van der Zwaag

graag per e-mail: redactie@pknzo.nl

wanneer dat niet lukt gewoon op papier mag ook.



Mei spreuken

- *IJsheilige hebben koude koppen.
- *Pancras, Servaas en Bonifaas, ze geven vorst en ijs helaas.
- *Voor nachtvorst ben je niet beschermd, vóór Servatius zich over je ontfermt.

Juni spreuken

- *Juniregen is Gods zegen, komt zonneschijn daarbij, dan maakt het boer en stadslui blij.
- *Wat St. Medardus geeft droog of nat, zes weken duurt het dit of dat.
- *Met St. Jan de wind uit het noorden, het goede weer is geboren.

OPROEP VOOR KOSTER

Wij zijn op zoek naar een toegewijde en betrouwbare koster om ons team te versterken. Als koster ben je verantwoordelijk voor het assisteren bij het voorbereiden van de kerkdienst en het verzorgen van een gastvrije omgeving voor onze kerkgangers. Je taken omvatten onder andere, in samenwerking met de ouderling, de ruimte gereed maken voor de dienst, het verzorgen van liturgische voorwerpen en het zetten van koffie en thee voor onze gemeenschap na de dienst.

Verantwoordelijkheden:

- Assisteren bij het klaarzetten van de kerkrimte voor de dienst.
- Verzorgen van liturgische voorwerpen.
- Het zetten van koffie en thee voor na de dienst.
- Het bijhouden van de orde en netheid in de kerkrimte.
- Toewijding aan het dienen van de kerkelijke gemeenschap.
- Flexibiliteit om op zon-en feestdagen te werken.

Met vriendelijke groet, Willie Koole
tel 0299-403 894 email: info@pknzo.nl



Niemand leeft voor zichzelf....

Een wijze ging eens op reis en zag iemand die bezig was een Johannes-brood-boom te planten. Hij bleef bij hem staan te kijken en vroeg: “wanneer zal dit plantje vrucht dragen?” De man zei: “over 70 jaar”. Toen zei de wijze:

“Jij bent gek. Denk je echt dat je over 70 jaar nog leeft en van de vruchten van deze boom zal genieten? Wees toch verstandig en plant een boom die eerder vruchten geeft”.

Toen de man klaar was met het planten van zijn boom keek hij er trots en tevreden naar. Pas daarna keek hij op naar de wijze en gaf hem antwoord.

De man zei:

“Mijnheer, toen ik geboren werd waren er al Johannes-brood-bomen en kon ik ervan eten zonder dat ik ze zelf geplant had. Dat hadden mijn voorouders en de mensen die voor mij leefden, gedaan. Ik heb ervan mogen genieten zonder dat ik er iets voor gedaan had. Daarom wil ik nu deze boom planten voor mijn kinderen en kleinkinderen opdat zij er straks van kunnen genieten. Daarom doe ik het!”

Toen draaide hij zich om en wilde weggaan, maar zei bij wijze van afscheid: “Wij mensen bestaan slechts bij de gratie van God. En wanneer anderen vooruitzien, zoals de een de ander de hand reikt, dan zal er toekomst zijn en zullen wij het redden. Dan is er toekomst voorgoed”.

Met dank aan mw. Annie Koole-Bakker.



Johannes Broodboom



Peulen van de boom

Eten in de Kerk voor senioren.

Vanwege het grote succes in de zomer van 2023 wordt opnieuw een reeks maaltijden verzorgd in samenwerking met Club- en Buurthuiswerk van de Gemeente.

Locatie: Grote Kerk te Oosthuizen.

Aanvang maaltijd om 17.00 uur, vanaf 16.30 uur is de Kerk open.

Kosten: € 12,50 excl. consumpties. *(Let op! Pinnen is niet mogelijk)*

De eerste maaltijd zal plaatsvinden op woensdag 29 mei 2024.

U kunt zich hiervoor opgeven via [0299-363328](tel:0299-363328) of info@cbwedamvolendam.nl

Er staat ook een maaltijd gepland op woensdag 19 juni 2024.

In de huis-aan-huisbladen worden t.z.t. de andere data vermeld.

Groet, Riet Koole



HIGH TEA

Een gezellige High Tea middag bij de dagbestedingslocatie van de Prinsienstichting, gemaakt en geserveerd door cliënten van de dagbesteding.

Kosten zijn € 12,50 pp (graag contant en gepast betalen)

Inclusief: onbeperkt koffie/thee en diverse zoete en hartige lekkernijen.

Locatie:

Dagbesteding van de Prinsienstichting
Seevancksweg 94 C te Oosthuizen.

Zet in je agenda:

25 juli 2024 van 13.30 tot 15.30 uur.

Aanmelden via: info@cbwedamvolendam.nl of [0299-363328](tel:0299-363328)



Groet, Riet Koole

BLOEMENGROETEN, JUBILEA EN VERJAARDAGEN

VERMELDING VAN ADRESGEGEVENS

De redactie van Zeevang-Oudendijk is overeengekomen om aan de namen van de jarigen in het vervolg weer de adressen toe te voegen zodat gemeenteleden gemakkelijker elkaar een kaartje kunnen sturen. Uit veel omliggende kerkelijke gemeenten is gebleken dat namen worden voorzien van adressen.

Wanneer u niet wilt dat uw verjaardag wordt vermeld, kunt u dit doorgeven aan ds. Hans Reedijk.

BLOEMEN UIT DE DIENST

De bloemen zijn naar onderstaande mensen gegaan om steuntje in de rug te geven.

10 maart De heer R.de Rooij uit Oosthuizen

25 maart Mevr. A.van de Ark uit Middellie

14 april Fam. de Ruiten uit Oudendijk



JUBILEA



van Harte
Gefeliciteerd

26 juni zijn 55 jaar getrouwd

De heer en mevrouw L.K. Schuitemaker
De Wijzend 195 1474PL Oosthuizen

27 juni zijn 55 jaar getrouwd

de heer en mevrouw I.E. Mohamed
Voorkamp 35 1475JN Beets



VERJAARDAGEN 80 JAAR OF OUDER

- 06 mei Dhr. R. Beekelaar, Burg J.Schoonstr 31,
1474 HS Oosthuizen
- 12 mei Dhr .E. Hogenes, De Wijzend 49, 1474PC Oosthuizen
- 12 mei Mevr J. Schuitemaker-Doets, De Wijzend 195
1474PL Oosthuizen
- 15 mei Mevr.C. Geuze-Buffering, Warder 66, 1473PD Warder
- 18 mei Mevr.A.Dijkman-Verhoeven, Burg.J.Schoonstr. 9
1474HS Oosthuizen
- 29 mei Mevr C.Laan v.Etten, Middellie 34, 1472 GP Middellie



“Vandaag is de dag dat je op deze wereld bent gezet om een zegen en inspiratie te zijn voor de mensen om je heen!
Je bent een prachtig mens!!”

- 01 juni Dhr.I.E. Mohamed, Voorkamp 35, 1475JN Beets
- 02 juni Dhr M. Zincken, Weth. M.Biermanstr. 9,
1474KG Oosthuizen
- 03 juni Mevr.A.Koole-Bakker, Azalealaan 18,1614SN Lutjebroek
- 09 juni Mevr. M.Beekelaar-de Vries, Burg.J.Schoonstr. 31
1474HS Oosthuizen.
- 11 juni Dhr. J. Wessels, Oosteinde 48, 1474MD Oosthuizen
- 17 juni Mevr.S .Klaverboer-Sloten, Burg.J.Schoonstr. 25
1474HS Oosthuizen
- 19 juni Dhr.S.Buis, Westerkoostraat.49, 1474MK Oosthuizen
- 26 juni Mevr. G. Kater-Verwer, Zuivelhof 2, 1473PS Warder

DE WERELD OP Z'N KOP

JAMAL OUARIACHI



Dit is hoe het begon. Diverse Afrikaanse volkeren wilden de wereld weleens verkennen, op zoek naar het geluk voorbij de grenzen van hun continent. Ze bouwden ambitieuze schepen, voeren uit en vonden land: Europa. Er woonden daar mensen met een akelig bleke huidskleur, ze spraken een brabbeltaaltje.

Zulke beesten hoefde je niet te sparen. De Afrikanen slachtten hen af, of stelden ze onbetaald te werk. Europeanen werden verhandeld, onderdrukt, bekeerd. De Afrikanen streden onderling om Europees land, trokken strakke lijnen ter vervanging van natuurlijke grenzen en gaven gebieden zelfverzonnen namen. Prompt woonden Nederlanders en Duitsers in één land ('Blekeria'), ineens moesten Fransen, Spanjaarden en Portugezen het met één vlag doen.

Natuurlijke bronnen werden geplunderd, inheemse volkeren tegen elkaar opgezet. Soms kwamen de inboorlingen in opstand. Hun protest kon op een bloedig neerslaan rekenen. Pas na eeuwen bezetting braken er onafhankelijkheidsoorlogen uit. De bezetters repten zich terug naar Afrika, hun weelde was na die lange periode van uitbuiting allang veiliggesteld.

Op het compleet uitgewoonde en etnisch verscheurde Europese continent probeerde de bevolking met vergeefse moeite op te krabbelen: de rot van eeuwen onderdrukking had diepe sporen nagelaten. Tja, zeiden ze in Afrika, ze wilden toch zo graag onafhankelijk zijn? Tienduizenden Europeanen staken elk jaar weer in gammele bootjes de Middellandse Zee over in de hoop op een beter leven in door uitbuiting rijk geworden landen. De Unie van Afrikaanse Landen maakte zich hier ernstige zorgen over - wat kwamen die paupers doen? De Unie sloot deals met de dictatoriale regimes van vertreklanden als Italië en Griekenland, in een poging de gelukzoekers buiten het Afrikaanse continent te houden. Maar ze bleven komen.

Overal in Afrika waren populistische politici in opmars. Zij waarschuwden de bevolking voor de bleekscheten met hun vrouwon-

vriendelijke, homohatende christen- ideologie. Ze kwamen om de Afrikaanse cultuur te vernietigen, om te profiteren van de Afrikaanse rijkdom. Een Marokkaanse politicus stelde zelfs: "Steeds meer dorpen en steden lijken bezet gebied. Marokko is onherkenbaar." Wie op dat moment in staat zou zijn geweest van grote kosmische afstand, laten we zeggen vanuit een ander planetenstelsel, het Afrikaanse gekonkel te observeren, zou denken: ze zijn daar collectief in een psychose beland. De miljardenwinsten spuiten er in het rond, maar ondanks groei-groei-groei is geen Afrikaan ooit tevreden. Het rijkste continent ter wereld, en wat heeft die rijkdom opgeleverd? Haat, zelfverheerlijking, egoïsme, verwerende behoudzucht - een volk dat de menselijke drang het geluk te zoeken, alleen aan zichzelf voorbehoudt.

Tot zover de fictie. Gelukkig is het niet echt zo gegaan in de geschiedenis, en doen we het in de omgekeerde realiteit van onze wereld veel beter. Toch?

Uit Trouw:..april 2024 Ingezonden door An Woldhuis



ZOMER

In de Bijbel staat zomer gelijk aan de oogst binnenhalen. Geen vakantie dus! Hard werken! Eerst om het graan te oogsten en daarna het fruit te plukken: olijven, vijgen, abrikozen, amandelen, sinaasappelen, druiven en meer.

"Wie verzamelt in de zomer, is een verstandig zoon; wie slaapt in de oogsttijd, is een zoon die zich schandelijk gedraagt." (Spr. 10:5)



Wat je zaait zul je oogsten,
wat je uitstraalt, trek je aan,
wat je geeft zul je ontvangen,
wat je gelooft krijg je gedaan

Zelfs het allerkleinste lichtje,
Kan de duisternis verdrijven

Martin Gijzemijter

Niemand is voor eeuwig,
niets is voor altijd.
Koester wat je is gegund,
want ooit ben je het kwijt.



Mei

Roerloos, boom en blad
en jij en ik mijn schat
hier in dit landschap
waar alleen de vogels praten
hier staan we midden in de mei
ik kan er met m'n pet niet bij
dat er nog mensen zijn
die and're mensen haten

Toon Hermans

Een wijze les

De meester zei tegen zijn leerling:
Stel, iemand komt naar je toe met een cadeautje,
maar je neemt het niet aan.
Van wie is dan het cadeautje?
"Van degene die het jou wil geven
antwoordde de leerling".
"Datzelfde geldt voor dingen zoals:
Jaloezie, boosheid en beledigingen"
zei de meester.
Als je het niet aanneemt, blijft het
van degene die het
met zich meezeult..."
Onthoudt dit als je zo'n persoon tegenkomt...

Goede God,

U houdt van ons zoals we zijn.
U roept ons tot leven,
en schenkt ons aan elkaar,
om te luisteren naar Uw woord en
te mogen horen van
uw naam:" Ik zal er zijn voor jullie"
Moge Uw naam een steun zijn
op onze weg door het leven.
Uw naam kennen, geeft ons kracht
om er te willen zijn voor elkaar.
Dat wij nooit vergeten dat we geroepen zijn
om met elkaar te leven in het licht van uw vrede.



ANBI-instellingen

De diaconie, als het college van kerkrentmeesters, zijn ANBI-instellingen, wat inhoudt dat uw gift fiscaal aftrekbaar is; een extra reden om gul te geven.

Op onze website www.pknzo.nl kunt u de opbrengsten van de collecten inzien en/of downloaden.

Met dank en groeten,
Peter Verschoor
06-25081550



DE DIACONIE - COLLECTEN

Collectebonnen kunt u voor of na de kerkdiensten verkrijgen bij :

Ted Landaal , Peter Verschoor of An Woldhuis.

Er zijn bonnen t.w.v. € 1,- en € 2,-.

Betaal uw collectebonnen per bankoverschrijving, dan komt uw gift in aanmerking voor belastingaftrek.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u een email sturen naar: kerkrentmeesters@pknzo.nl.

Bellen is uiteraard ook mogelijk op tel nr 06-25081550



**Geef vandaag voor
de kerk van morgen**

Voor de actie Kerkbalans 2024 is een bedrag van €19.573,50 toegezegd. Daarvan is al ontvangen €13.048,50. Dat is nagenoeg gelijk aan vorig jaar en we zijn u daar heel dankbaar voor.

*Met vriendelijke groet,
College van Kerkrentmeesters.*

Collecte rooster MEI EN JUNI

12 mei Diaconie: Kerk in Actie

Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland om van betekenis te zijn in hun omgeving, zoals bijvoorbeeld De Sleutel in Apeldoorn doet. Dit diaconale initiatief heeft twee locaties in kwetsbare wijken. Buurtbewoners krijgen er de ruimte om zichzelf te zijn, te delen wat hen bezighoudt en zich te ontwikkelen. In De Sleutel is iedereen welkom en liefdevolle aandacht voor elkaar staat voorop. Zo ontstaan er gemeenschappen waarin mensen ertoe doen en er zijn voor elkaar.

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst

19 mei Diaconie: Hospice ‘Thuis van Leegwater’ Middenbeemster

Het is een warm thuis voor iedereen die zorg nodig heeft in de laatste levensfase ongeacht woonplaats, achtergrond of levensovertuiging. Het hospice is afhankelijk van giften en vrijwilligers. Voor meer informatie kunt u kijken op de website of contact opnemen met de diaconie.

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst

9 juni Diaconie: Vakantiebureau

Het vakantiebureau is een diaconale instelling van de Protestantse Kerk. Het organiseert vakanties voor ouderen en voor mensen die niet zo gauw uit eigen beweging op vakantie gaan omdat ze extra hulp nodig hebben. Die hulp wordt geboden door een groot aantal vrijwilligers en door gediplomeerde verpleegkundigen.

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst

7 juli Diaconie: Lindendael

Dit is een centrum voor wonen, zorg en behandeling in het centrum van Hoorn. Zij bieden een thuis aan oudere mensen met geheugenproblemen. Ook (jongere) mensen met een lichamelijke aandoening kunnen er terecht.

Kerkvoogdij: Instandhouding van de Eredienst

COLOFON

"De Walvis" is het officiële mededelingenblad van de Protestantse Gemeente te Zeevang-Oudendijk.

"De Walvis" verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid door vrijwilligers. Een deel wordt per e-mail of per post verstuurd.

Eenmaal per jaar sturen we u een verzoek om een vrijwillige bijdrage te geven voor "De Walvis" met een minimum van € 15,- per jaar.

Voor postabonnees moeten we, gelet op de hoge portokosten, € 25,- verzendkosten rekenen.

Het kerkblad kunt u kosteloos downloaden van onze website

www.pknzo.nl

Redactie

Willie Koole, Olga Landaal, Nelleke Stroo en ds. Hans Reedijk

Verdeler: Dirk van Ark

Redactieadres

Vacature: eindredacteur

Kopij gaarne aanleveren per e-mail

E-mail: redactie@pknzo.nl

Website: WWW.PKNZO.NL

Predikant Ds. Hans Reedijk

tel. 0299 780 482

e-mail: dominee@pknzo.nl

Wanneer u geen contact kunt krijgen met de predikant, neemt u dan contact op met de scribe die in geval van afwezigheid van de predikant vervanging kan inschakelen.

Scriba Willie Koole

tel. 0299 403 894

IJsselmeerdijk 4

1474 MX Oosthuizen

Info@pknzo.nl

Voorzitter Kees van Lenten

tel. 0229 542 295

Ouderlingen

Kees van Lenten tel. 0229 542 295
Loes Wijers tel. 0299 403 890
Willie Koole tel. 0299 403 894

Diakenen

Ted Landaal (secretaris) tel. 06-10 13 88 86
Peter Verschoor (diakenen) tel. 06-25 08 15 50
vacature (voorzitter)
diaconie@pknzo.nl IBAN NL59 RABO 0367 3008 42

Kerkrentmeesters

Kees van Lenten (voorzitter)
Rob Koole (secretaris)
An Woldhuis (kerkrentmeesters)
kerkrentmeesters@pknzo.nl IBAN NL84 RABO 0367 3110 62

Contactpersonen (leden pastoraatsgroep)

Wijk-1 Oudendijk	Kees van Lenten	0229 542 295
Wijk-2 Beets	Clasien Bakker	0299 403 542
Wijk-3 Kwadijk - Middellie	Annie en Herman van Ark	0299 621 642
Wijk-4 Warder	Liesbeth Londo	0299 401 981
Wijk-5 Hobrede	vacant	
Wijk-6 Oosthuizen Oost	Jannie Koole	0299 401 699
Wijk-7 Oosthuizen centrum	Riet Koole	0299 403 415
Wijk-8 Oosthuizen West	An Woldhuis	06-19 12 47 58

Oosthuizen Oost: alle straten ten oosten van de N247+ Etersheim en Schardam

Oosthuizen West: alle straten ten westen van de sloot tussen De Krommert en de Veenmoslaan

Oosthuizen Centrum: alle straten tussen de N247 en voornoemde sloot.

Kerkgebouwen

De gemeente komt afwisselend samen in de kerken van Beets, Oudendijk en de Grote Kerk van Oosthuizen.

De gebouwen zijn eigendom van en in beheer bij de Stichting Oude Hollandse Kerken. Onze gemeente is de eerste gebruiker.



Avenhorn



Ursem



Berkhout



Kwadijk



Oosthuizen



Beets



Oudendijk

Mei - Juni 2024 editie 3

Kerkblad van



Protestantse Gemeente
Koggenland

Protestantse Gemeente
Zeevang-Oudendijk